

votum

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
en nooit laat varen het werk van zijn handen.

gebed om ontferming

Koning van alles wat leeft,
voor uw schepping, waarin sommige mensen lijden omdat anderen niet willen
delen, bidden wij U samen:

Heer, ontferm u over al het leven op aarde

Voor uw schepping , die steeds verder vervuild raakt van plastic en chemische
stoffen en die nog meer gaat opwarmen
zodat voor veel dieren en planten geen leefbare plek meer zal zijn,
bidden wij U samen:

Christus, ontferm u over al het leven op aarde

voor uw schepping, waarin nog steeds mensen en dieren misbruikt, onnodig
gedood en verhandeld worden, bidden wij U samen:

Heer, ontferm u over al het leven op aarde)

Amen.

lied Senzeni-na

Senzeni Na?

What have we done?

South African anti-apartheid song

The image shows a musical score for the song 'Senzeni Na?'. It consists of two systems of music. Each system has a vocal line (treble clef) and a piano accompaniment line (bass clef). The key signature has one flat (Bb) and the time signature is common time (C). The lyrics are written below the vocal line. The first system covers measures 1-4, and the second system covers measures 5-8. Chord symbols are placed above the vocal line.

System 1:
Chords: F, C⁷, F, B^b, F, C, F
Lyrics: Sen-ze-ni Na? Sen-ze - ni Na? Sen-ze-ni Na? Sen-ze - ni Na?

System 2:
Chords: F, C, Dm, Gm, F, C, F
Lyrics: Sen-ze-ni Na? Sen-ze - ni Na? Sen-ze-ni Na? Sen-ze - ni Na?

psalmgebed Psalm 85

U bent uw land genadig geweest, HEER,
u keerde het lot van Jakob ten goede,

**U nam de schuld van uw volk weg
en bedekte al zijn zonden.**

U bedwong uw woede
en wendde u af van uw brandende toorn.

**God, onze helper, keer tot ons terug,
onderdruk uw afschuw van ons.**

Wilt u voor eeuwig uw toorn laten duren,
vervolgen zijn van geslacht op geslacht?

**Breng ons weer tot leven,
dan zullen wij ons in u verheugen.**

Toon ons uw trouw, HEER,
en geef ons uw hulp.

Ik wil horen wat God ons zegt.

**De HEER spreekt woorden van vrede tegen zijn volk, zijn getrouwen.
Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid!**

Voor wie hem eren is zijn hulp nabij:
zijn glorie komt wonen in ons land,

**trouw en waarheid omhelzen elkaar,
recht en vrede begroeten elkaar met een kus,**
uit de aarde bloeit de waarheid op,
het recht ziet uit de hemel toe.

**De HEER geeft al het goede:
ons land zal vruchten geven.**

Het recht gaat voor God uit
en baant voor hem de weg.

vredegroet

Begroet iemand, misschien iemand die je nog niet zo goed kent, en deel de redenen dat je vandaag naar deze actie bent gekomen: welke zorgen je hebt, of welke bemoediging je hier vindt.

kringgebed

Iedereen heeft de gelegenheid een gebed uit te spreken. Telkens sluiten we een gebed af met de acclamatie: **Schepper God, hoor ons gebed.**

lied

Breng ons in evenwicht

Heer, U bracht de aarde in balans,
ieder schepsel heeft een aandeel in die dans.
De planeten draaien in uw plannen mee.
Elke korrel zand is deel van uw idee.

Deel van uw idee is ook de mens
en U deelt met ons uw grote scheppingswens:
laat de aarde bloeien, geef haar rust en lucht.
Wat je nodig hebt, geeft zij je weer terug.

Breng ons in evenwicht met alles wat U maakte.
Als we vallen, geef ons weer een kans.
Breng ons in evenwicht. Leer ons dansen met de aarde.
Pak ons bij de hand en breng ons in balans.

Heer, wij nemen meer dan U ons geeft
en de aarde wordt een plek waar niets meer leeft.
Zoveel schoonheid is verdwenen voor altijd.
Alle samenhang die U bedacht raakt kwijt.

Breng ons in evenwicht met alles wat U maakte.
Als we vallen, geef ons weer een kans.
Breng ons in evenwicht. Leer ons dansen met de aarde.
Pak ons bij de hand en breng ons in balans.

Het lijden groeit, de wanhoop wint terrein.
Christus, houd ons vast.
Laat in ons uw liefde sterker zijn.
Christus, houd ons vast,
Christus, houd ons vast.

Breng ons in evenwicht met alles wat U maakte.
Als we vallen, geef ons weer een kans.
Breng ons in evenwicht. Leer ons dansen met de aarde.
Pak ons bij de hand en breng ons in balans

zegenbede

Laat ons dan omgeven worden door de levende,
verontrustende God:

Om de overmoedigen te verontrusten,
de ontmoedigden te troosten,
en naast de lijdenden te lopen.

Ontvang dan de zegen van de albeminnende God:

God onze Moeder, die ons vasthoudt in onze pijn,

God onze broeder, Jezus de Christus,
die ons de moed geeft ons te verzetten.

En God de Geest, die ons verbindt,
in alles wat leeft.