

Beste mensen, beste rebellen,

We staan hier vandaag met z'n allen. We stappen zo de snelweg op. Want wij willen dat ons land niet langer de opwarming van de aarde subsidieert. Wij staan voor waar we in geloven. Gedreven door ons gevoel van rechtvaardigheid, ons verdriet, onze woede, onze liefde voor de schepping.

Maar voor we zo vertrekken, zullen we ook een moment van gebed nemen. Voor wie geen kerk of geloof gewend is, wees welkom om met ons mee te bidden, of met ons stil te zijn.

Wij spreken onze zorgen uit in het gebed straks, in het vertrouwen dat God de dragende kracht is onder ons leven.

In de bijbel staan levensliederen, waarin alle momenten van het menselijk leven langskomen. In psalm 46 wordt het gevoel beschreven dat de grond onder je voeten wegzakt.

Al wankelt de aarde
en de storten de bergen in het diepst van de zee
Laat de watervloed maar kolken en koken
de hoge golven de bergen doen beven

Volken roeren zich
rijken storten ineem
Gods donderstem klinkt
de aarde siddert
God is onze schuilplaats,
daarom vrezen wij niet

In deze psalm wordt alles afgebroken wat bekend is: de aarde, de bergen, de grote koninkrijken. Maar wat blijft staan is God die rechtvaardig is. Hij staat op voor de schepping zonder stem. En bij Hem zullen we schuilen.

Zo hopen wij vandaag dat de grote macht van de fossiele lobby wordt gebroken. De macht van het geld wordt geknakt. De aarde zucht, maar er hopelijk komt er gauw een tijd van recht aan.

Ik wil jullie vragen om te praten met de persoon naast jou, over de pijn die je voelt bij de klimaatverandering. Waar ligt jouw pijn bij het klimaat? Over twee minuten roep ik jullie weer bij elkaar

...

Volken roeren zich
rijken storten ineem
Gods donderstem klinkt
de aarde siddert
God is onze schuilplaats,
daarom vrezen wij niet

(Richard) Gebed

Machtig God, Sterke Rots,
Schepper van deze prachtige aarde, Uw creatie!
U die ons ook vandaag een bonzend hart heeft gegeven,
U die onze longen vult met lucht en ons stem geeft.

We verlangen naar klimaatrechtvaardigheid, dat we haast maken met het afbouwen van de steun aan fossiele industrie! Heer, hoor ons verlangen. God, schenk de wetenschappers en industrie krachtig besef van urgentie, innovativiteit en moed....doe meer dan wij kunnen bidden, beseffen, bedenken, beleidmaken, campagnes en demonstreren kunnen. Verras met Uw hoop!

Hier staan wij vandaag op Uw aarde, en we staan met schuld en schaamte. En ook bezorgd en onrustig, omdat temperatuur records breekt, natuur rampen die onze apps binnenkomen, of zoveel gevolgen van het opstoken van de aarde die we nu nog niet zien. Voor diersoorten, hele gebieden waar het menselijk leven op grote spanning komt te staan, er diep lijden en onrecht ontstaat. Onterm U Heer!

Straks stappen we op het asfalt. We voelen ons kwetsbaar: Hoe gaat deze actie verlopen? We staan hier zonder geweld, zonder duidelijke macht. Het kan soms wanhopig voelen. We bidden voor de Red Rebels, vul hen met kracht,.... En allerlei rebellen die een negatieve ervaring hebben met de politie, en die desondanks hier

staan. Wilt u ons sterken, als wij om klimaatrechtvaardigheid roepen? – Zegen onze stem, in ons zwijgen, spreken, roepen en zingen!

Wij bidden voor ieder die een taak heeft in deze demonstratie: voor de juristen, de schrijvers, de ondersteuners, de politie laissons. Wij bidden voor het welzijn van de politie. Zij worden ook maar ingezet op deze plaats. Vader, Maak dat iedereen weer gezond en veilig terugkomt van deze demonstratie. Laat Uw koninkrijk komen, en Uw wil gebeuren.

The kingdom of god is justice and peace
And joy in the Holy Spirit
Come, Lord and open in us the gates of your kingdom

Zegen

Leven met hoop

Als millennial word ik met veel geconfronteerd: de afbraak van de verzorgingsstaat, met het afbrokkelen van democratische instituten en met de meest urgente crisis ooit: de klimaatverandering. Tegelijkertijd weet je ook hoe weinig je aan deze dingen kunt doen. Op kerstnacht preekte ik dat ik hoopvol wil leven in 2025: niet doomscrollend omlaag kijken, maar hoopvol naar de hemelse Vader kijken die zijn Zoon naar ons stuurde. En dat betekent voor mij hoopvol deel zijn aan de wereld zoals Jezus hem schetst: een wereld met gerechtigheid en vrede, waar wees, weduwe en vreemdeling goed behandeld worden. Ik neem deel aan demonstraties voor het klimaat (ja, de A12 o.a.), aan het kerkasiel, aan het bezoeken van wie weduwe is en vreemdeling. Voor mij is 2025 hoopvol begonnen!